

De gewone vrouw

Deze week las ik in de krant dat een journalist opzoek was naar de gewone vrouw. Nu eens een keertje geen berichten over de gewone man die boos is omdat de politiek niet te vertrouwen is, Nederland ziek is, en Trump, Wilders en Amerika niet deugen . De kranten staan vol met boze woorden, plannen en een aarde die naar de verdoemenis gaat als we er niet heel snel iets aan gaan doen . “ Heel veel woorden” , denk ik dan, “maar wat gaan we daar dan aan doen ?” “Zou het een wereld van verschil maken als er meer vrouwen aan de macht kwamen ? En waar zijn dan die vrouwen ?”

Het leuke is dat die vrouwen in ieder geval in ons Vrouwencentrum zitten . Kijk maar om je heen ; zoveel vrouwen, met zoveel nationaliteiten, geloven , van alle leeftijden, gaan met elkaar om en ondersteunen elkaar, helpen, geven advies, leren van elkaar, gaan op ziekenbezoek, en hebben plezier ! Natuurlijk gaat dat wel eens met vallen en opstaan, maar we staan er dan weer wel ! Dat is een positief verhaal en daar gaan we in 2017 mee verder. Wij kunnen niet de hele wereld veranderen maar een beginnetje kunnen we zeker wel maken, want een betere wereld begint bij ons zelf, bij de gewone vrouw .

Ik wens jullie allemaal een gezond , fijn en positief 2017 toe .

Hartelijke groet,

Christine Merjenburgh