



Laatste nieuws:

Geweldig, we zijn weer een paar weken open. Heel fijn elkaar terug te zien te zien bij de activiteiten. We vieren zelfs nog een eetcafé in de tuin, alles veilig natuurlijk.

Tot de zomervakantie kun je kopen in de winkelhoek: babykleding, shirts, jurken, jassen, schoenen en tassen. Wil je vrouwen ontmoeten? De taal leren, oefenen? Nieuwe dingen leren? Zoek je informatie over activiteiten of vrijwilligerswerk? Kom vragen, kijken, meedoen. En lees 'Vrouwenzaken' voor het juli programma.



Post voor Afghanistan: Helaas zo lang leef je met oorlog mijn dierbare moederland. Bijna 40 jaar geleden moest ik vluchten door de bergen naar veiligheid en vrijheid. Ik vond het hier in Nederland. Ook hier ben ik thuis. Nooit kon ik terug. In mijn hart leeft jouw schoonheid. Met de moedige, hardwerkende, trouwe mensen, altijd gastvrij. Ik mis de geur en smaak van zoveel vers en gedroogd fruit, de soorten groenten, bijzondere melkproducten in de 4 seizoenen. Ook de lange zoete zomer. Zelfs de smaak van het water en de thee herinner ik me. Nu moeten mensen in grote steden het water zelfs kopen omdat het er te vol is. Je cultuur was zo rijk aan natuur, geschiedenis, gebouwen, kunst, teksten, bodemstoffen. En ook voor nieuwe ontwikkelingen. Ik genoot vele jaren zoveel bij jou. Daar was mijn thuis, mijn familie samen. De oorlog maakt zoveel kapot. Wat doen ze je aan? Laat het stoppen! Ik stuur je vrede en duizend zonen. Mahera.



dromen die uitkomen

Voor lezen en inspireren:

Hoezo te oud, te druk te moeilijk? Ga voor je droom!

<https://www.dagvandevrouwen.nl/vanelse/latte>